

ALTIN ÇAĞIN KALEMİNDEN ÇAĞRI

Şunu asla unutmayın ki, İnsanoğlu her zaman kendi aklını beğenir. İlâhi tecelliler herkeste başka başkadır. Her an değişen İnsanoğlu, İlimin hududunu tayin edemez. Kubbe - i Kâinatın temeli İbadetle atılmıştır. ULU RAHMAN herkese bu yolda ışık tutmuştur. Ama ne var ki İnsanoğlu (Hakiki Müminlerin dışında) hiçbir şeyin derinliğine inememiştir. Bu Kitap bir Çağrıdır. Evrensel Teori mucibince, Kubbenin Emirlerini tüm Evrene yayacaktır. Sizlere yazdırılan bu Tek Kitap, Tüm Evrenin Ortak Kitabıdır. Bugüne kadar aynı kanaldan RABBİMİZİN Emri ile Yeryüzüne indirilen tüm Kitaplar, İnsanlığın İmtihanı ve Evrimi için idi. Şimdi elinizdeki bu Tek Kitap ile Sizler Ferdi İmtihanlarınızı vermektесiniz. Bu Kutsal Dönemin Hakiki Bilincine varan Dostlarımız, bu Evrensel Kitabın ışığında bir Bütün olacaklardır. Semaların açılacağı Dönem dediğimiz bu Son " Kıyam Dönemi ", 20. Yüzyılın sonlarına tekabül eden son yıllardır. Gayemiz, bu Kitap ile tüm Dünya Kardeşlerimizi aynı çatı altında toplamaktır. Aldığımız Emirler bir Emr-i İlâhidir. Bu yılın başından beri herkes, aldıkları Emirler çerçevesinde Görev yapmaktadırlar.

İnsanoğlunun açılan Beyin Kotları, İlim yolunda bugüne kadar ilerlemiş, hâlâ da ilerlemektedir. Bundan sonraki yaşantılarda artık emeklemek yoktur. Onun için sadece İbadet yolunda, kendini tevekkül ortamına adanmış Ulu Dostlarımıza Hakikati anlatma Görevi, Mevlâna Kodumuza İlâhi Âlemin ricaları ile, Bizim tarafımızdan bildirilmiştir. Unutmayınız ki, bugüne kadar İlâhi Kattan indirilen en mükemmel Din Kitaplarınız, İrşatlarını daima İyi niyet, Hoşgörü, Barış, Kardeşlik, Sevgi, Çalışma ve İlim yapma yolunda vermişlerdir. O Kutsal Kitapları maalesef Toplumlarınız dejenere etmiştir. Şimdi bu Kitap Sizlere, yine tüm Kitapların Özü olan aynı Önerileri, tüm açıklığı ile teker teker açıklamaktadır. Bağnazlık, Yobazlık Tanrı Katında yoktur. Doğadaki her şey pırıl pırıldır. Karışıklık Tanrıda değil, Kullarındadır. İslam Toplumunun geri kalmışlığı bundandır. Şimdi bu Kitap, Atatürk Cumhuriyetinin Bilinç Kotundan, Anadolu Kanalı olan Mevlâna Koduna bir Emr-i İlâhi olarak yazdırılmaktadır. Çağrımız, İnsanlık Katının en yüce mertebesine ermiş Mevlânamızın sloganıdır:

GEL, GEL, GEL, KİM OLURSAN OL, YİNE GEL. İSTER MECUSİ, İSTER KÂFİR. BURASI PİŞMANLIK KAPISI DEĞİLDİR, BİN DEFA TÖVBENİ BOZSAN DA YİNE GEL. SENİN KALBİN BİR SECDEGÂHTIR, İBADETİNİ ORADA YAP GEL. KUCAĞIMIZ TÜM İNSAN KARDEŞLERİMİZE AÇIKTIR.

Bu Dönemde Kuran'ın ve Din Kitaplarının Öz açıklanması lüzumlu görüldüğü için bu Kitap ele alınmıştır. Gayemiz tüm İnsanlığa İnsanı tanıtmaktır. Evrensel Yasalara göre kurulan bu Sistem hiçbir zaman, Zaman ötesine geçmemiştir. Yani bu Sistem devre içinde kalmaya mahkûm edilmiştir. Dünyanın selameti namına şimdi bu yoldan çıkarak, Sizleri Sistem dışına yavaş yavaş almaktayız. Bu Bilince ulaşmış sadece Hakiki Öz Kodlardır. İlk Enerji en Asil Gendir. Onlar bozulmamış Enerji ve Genlerdir. Onun için Hakikati ilk bulan Şems - i Tebrizi olmuştur. O bu yoldan çıkarak Mevlâna'nın doğduğu Belh şehrine gitmiş, ondan sonra Şam'a geçmiştir. Mevlâna genç yaşında Şam'a gitmiş ve Şems ile karşılaşmıştır. Ve Şems'i bir daha Konya'ya gelinceye kadar görememiştir. Aslında Şems, Mitosun Merkür'ünden başka birisi değildi (Merkür'ü arayıp, okuyunuz). Ona Uçan Hollandalı da derlerdi. O her Dönemde Görevini bihakkın yapmıştır. Şems, Mevlâna'nın Uyanış Dönemini beklemiştir. Çünkü Şems Mevlâna'nın, ikiz Ruhu ve kardeşidir. Mevlâna neden geç uyanmıştır? Çünkü biri Dünyada sıfır Frekansta, öteki ise Arş'ta sonsuz kotta beklemiştir. Tanrısı ile her zaman irtibatta bulunan Mevlâna, daha bu Dünyaya gelmeden önce Mesnevi'sini yazma Emri almıştır. Gaye bulunduğu Topluma ışık tutmasıdır. Fakat unutmamalıdır ki, her Mürşidin bir Mürşide ihtiyacı vardır. Şems ona yardımcı olarak sonradan, Dünyaya gönderilmiştir. İkisinin beraberliğinin aslını bilmeyen Toplum, onların hakkında türlü tefsirlerde bulunmuştur. Sevgi Frekansının, Arş'ın da üstünde olduğunu söyleyen Mevlâna, tüm Evreni Sevgisi ile kucaklamıştır. Bu öyle bir Sevgidir ki, bunun kâbına erenler bilir. İşte bu herkesin arayıp bulamadığı TANRI Sevgisidir. Bir elmayı Çekirdek özünden var eden Yüce, ona tüm Enerjisini vererek bir Bütün yapar. Bir Elmanın Şuuru, İnsanın Şuuru, Taşın Toprağın Şuuru, Hayvanın Şuuru, velhasıl Evrende gördüğünüz tüm Elementlerin Şuuru, bu Evrensel Bilinç ile Birleşince, bir Bütün olurlar.

(Mesajın devamı arkadadır)

(Mesajın devamı)

Buna o Çağlarda ve Kuran'da Vahdet - i Vücut denirdi. Şimdi ise, Evrensel Birleşim yani Atomik Bütünleşme denilmektedir. Zamanında YUNUS ; " BİR BEN VAR BENDEN İÇRE " demiş, bu yolla TANRISINI bulmuştur. Sizin Çekirdek Özünüzün Enerjisi, Nötron ve Protonu tutarak sonunda Sizin Atomik Bütünleşmenizi temin eder. Bütün Evren bir Atomik Birleşimdir. Onun için Tanrıyı her an yanımızda hissederiz. Mevlâna her an TANRISI ile baş başa idi. O'nun dilinden konuşarak Toplumunu Irşat ediyordu. Fakat Şems'i bulana kadar, İkinci Tekâmül Kotu dediğimiz Arş Kotuna geçememişti. Ona Şems bu yönden yardımcı oldu. Böylece her iki Şuur Enerjisi Birleşerek bir Bütünü oluşturdu ve Tanrı ile olan Üçgen Kodlarını şu şekilde kurdular : (Tanrı - Şems -Mevlâna). Bu Birleşik Alanın Manyetik Gücü dolaştıkları her yerde, Toplum içinde kiminle görüştüler ise, onları Evrensel Işık Kotuna bağladılar. Bunlar buldukları Toplumda, kendilerine en yakın Enerji taşıyan Işıklardı.

Yani şunu şöyle de diyebiliriz. İlk Varoluşta, ilk Enerjiyi taşıyan Asil Genler, Beyaz Pervanelerdir. Yani Mevlevilerdir. O tüm Evrene kucak açmış ve Tanrısının her yönde olduğu Bilincine vararak O'na arkasını dönmek için durmadan dönmüştür. Vecd içinde bir Mevlevi ney sesleri ile Tanrısına, Aşkına kavuşurken bir müziğin nağmeleri arasında dans eden Aşık da aynıdır. Ve aynı Frekanstadır. En yüce kat olan Sevgi, Sanat ve Aşk Katına ulaşmışlardır. Yollar aynıdır. Müzik Evrenseldir. Her Toplumun Anlayışına göre onları vecde getirmektedir. Yani Sevgi, Dans ve Sanatın tüm kolları bir İbadettir sadece. Unutmayın ki, ilk dans tam - tam sesleri ve kızilderililerin çubukları ile başlamıştır. Yani her şeyin Özü İnsandır ve İnsan kendi Enerjisi ile Evrenleri yaratmıştır. Kilisedeki İbadetle, Cami içindeki İbadet aynıdır. Bir ayyaşın kendini unuttuğu an ile, bir sakinin mey sunuşu aynı İbadettir. Çünkü o İlâhi Anda içinizde hiçbir Menfi Vibrasyon, Menfi bir Düşünce olmadığı için daima Tanrı Katına kadar yükselebilirsiniz.

Bu öylesine bir Yüceliktir ki, işte İnsanoğlu doğduğundan beri bu Yücelişi beklemiştir. Kimi en doğru yoldan giderek Yücelmiştir ; kimi de, Hippiler gibi kendilerini feda ederek. Hippilere Sizler, Toplumun pis artıkları gibi bakarsınız. Fakat hayır, onlar çok Güçlü Pozitif Enerjilerdir. Fakat Topluma bir türlü ayak uyduramadıkları için daima Renk Âleminde buluşmak onları mutlu etmektedir. İslam Âleminde koyun kurban etmek ne ise, Hıristiyanlık Âleminde de Toplumun kurbanları onlardır. Bu Dönemde bir İslam, kendisine fenalık gelmesin diye kurban keserken, bir Hıristiyan da, Hippileri Toplumdan iterek, feda ederek kurban vermektedir. Hıristiyan, Kilisesinde İbadet edince, İslam, Camiinde beş vakit Namazını kılınca, kendini Tanrısına karşı vazifesini yapmış, tüm sorumluluklarını atmış bir kişi olarak sayar. Ancak bu Bilincin dışına çıkabilmek için, Hakiki İnsan olmak lâzımdır. Dünyaya herkes bir Görev ile gönderilmiştir. Bu Evrensel Görev, Toplum Dayanışmasıdır. Nitekim Kuran daima İnsanı İlim, Bilim, Sevgi, Mantık ve Yardımlaşma yolunda Irşat etmiştir. Temizlik İmandan gelir. Medeni Toplumlar bunu halletmişlerdir. Ama Arap, Tanrısından beş vakit yıkanma Emri almıştır. Zira yaşadığı Ortam gereği bu şarttır. Fakat maalesef İnsanoğlu, vücudunu yıkamayı öğrenmiştir de, Ruhunu yıkamayı asla öğrenememiştir. Eski Toplum dayanışması ile şimdiki dayanışmalardaki telâkkiler çok değişmiştir. Yanınızdaki bir zavallıya tertemiz Gönünüzü ve Elinizi uzatır da cemiyete bir İnsan kazandırırsanız, o zaman kurban kesmeye hacet yoktur. Bir tatlı Söz, bir masum Sevgi ile Bakış, İbadetlerin en güzeldir. Bunu asla unutmayınız, Dostlarımız.

ALTIN ÇAĞIN KALEMİ
A.Ç.K.



Dostlarımız,

Şimdi Sizlere Doğu ve Batı kültürünün arasındaki büyük çelişkilerden bahsetmek isteriz. Bir çizgi, milyarlarca noktanın sonsuzda sonsuzlaşmasıdır. Her bir noktanın içindeki Atomik Bütünlük o noktaları birbirine bağlayarak Yazı, Resim, Heykel Üçlüsünü meydana getirmiştir. İslâm Toplumunda neden Resim, Heykel yasak edilmiştir de, Batı Toplumunda edilmemiştir? İslâm Toplumu bu Atomik yapı içine daha önce dalmış, Din yolundan İlme varmıştır. Batı her şeyi uygar bir şekilde İlim yolundan halletmiş, sonra Tanrısını bulmuştur. Şunu asla unutmamalıdır ki, bir şeyin ilki, o şeyin sonu değildir. Toplum gereği ilerlemelerde daima atılacak adımlar bulunacaktır. İslâm Toplumu bu yoldan çıkarak, Kuran'da EBCED hesabı ile tüm Sırları çözerek, Vahdet Ortamını öğrenmiştir. Bu Bilgi Ego sahibi İnsanları, kıskançlık saiki ile kapanmaya itmiştir. Batı bu Görüşü çok doğal karşılamış, çizilen Işık Yolunda adım adım ilerlemiştir.

Arap yarımadasında, ilk Nurlu adımlarını Dünyaya atmış olan Işık Dostumuz MUHAMMET MUSTAFA İslâmiyeti yayarak, İnsanlığı Topluma kazandırmaya çalışmıştır. Fakat asla umduğu neticeyi alamamıştır. İnsanlar Birleşecekleri yerde, büsbütün Tarikatlarla ayrılmışlardır (Diğer Dinlerde olduğu gibi). Katolik, Ortodoks, Protestan mezhepleri aynı şekilde bölücülük yapmışlardır. Bütün Dinler aynıdır, Herkesin Tanrısı birdir. Aynı Tanrıya taparız. Aramızda ayrıcalık yoktur. Ayrıcalık İnsan kardeşlerimizin Görüşlerindedir. Tanrı hiçbir zaman kullarından ümidini kesmemiştir. Çünkü tüm Canlılar O'nun Enerjisinden meydana gelmiştir. Tanrı kıskançtır dersiniz, Sevgisini kimse ile paylaşmaz dersiniz. Aslında Kuran bunun Hakiki manasını Sizlere aktaramamıştır. Oadaki Sevgi tüm Cihandaki Kurda, Kuşa, Çiçeğe, Böceğe ve Taşa, Toprağa dağılmıştır.

Toplum bağınaz korkuları yüzünden Tanrısını korku içinde sevmiştir. En yakın Canı olan Evladını bile, Tanrı elimden alır korkusu ile doyusuya bağrına basamamıştır. Aslında Tanrı, Sevdikçe İnsanoğluna açılan çok Büyük bir Enerjidir. Sevgi gösterişte değil, Vibrasyondadır. Dünyada kime Gülerseniz, o daima Size Gülecektir. Evrensel Kural budur. Bu Dönemin hususiyeti Doğa Kanunudur. Başa Baş, Göze Göz, Dişe Diş. Sen Beni Seversen, Ben de Seni Severim. Çünkü Sen bir Aynasın. Neyi görürsen onu aksettirirsin. Sen bir Işıksan, Işığı aksettireceksin. Sen bir kömürsen, kömür gibi yanmadan kapkara kalacaksın. Kilisene, Camiine giderek Tanrına, Sana verdiği nimetler için şükretme. Seni Var ettiği için Hamdet. Çünkü O Seni her Dönemde öldürmemiş, yeniden, yeniden Var etmiştir.

Var olmasını bilmek, Varoluş nedenini anlamak demektir. Kompiturdan yola çıkarak çizgilerle Evreni çözmekteyiz. Artık yumağın ucu eldedir. Yani Kuran'a bu Kitabı bağlayarak tüm Bilgileri birer birer kuyudan çıkaracağız. Batı Toplumunun bile henüz bilmediği Bilgiler ile bu Kitabı tamamlayacağız. Kompiturlar, Televizyonlar, Radyo ve Teypler, bu Dönemin en ilkel aletleridir. Tüm Bilgileri bir noktada toplayan alet, Sizlere Papirüs, Çivi, Mağara Döneminden beri Işık tutmaktadır. Bu sizin BEYNİNİZ'dir. O, en yüksek olan Sanat Kotunun Evrensel Vibrasyonundadır. Bu Kota kadar yükselen Frekanslarınız Sizi Uzay Çağının içine almıştır.

Buraya gelebilmek için, Beyninizin Evrensel bir Uydu olması şarttır. Ancak Şüphe, Sizi Arayış Ortamına iten ilkel bir bağdır. Her Arayış, Şüpheleri teker teker dağıtır. Korku zincirlerini birer birer kırar. İlim de işte bu yolda böylece ilerler. Bugüne kadar tüm Din Kitapları Kıyametten bahsetmiş ama, hiçbir şey olmamıştır. Bunun Bilincine varanlar, korkusuzca bu yolda ilerlemektedirler. Size şu kadarını da açıklayalım. Dünyada hiçbir şey yalnız ve tek değildir. Her gelişen Müspet Tekniğin karşısında, ondan bir adım ileri Müspet bir Teknik daha vardır. Sistem her şeyden haberdar olup, tehlike anında devreyi kapatmaktadır. Gerek Politikada, gerek Sosyal yaşantınızda, gerek Özel yaşantınızda bundan sonra Sır çalmak diye bir şey yoktur. Asla korkmayın. Zira Menfi Etkenler derhal devre dışına atılır. Devrede en ufak bir aksaklık olmaz. Bu Düzen Size Sevgi, Dostluk, Barış getirmiştir. Tüm kardeşlerimize güzel Dünyalarında Mutlu günler dileğimizeyizdir.

ALTIN ÇAĞIN KALEMİ
A.Ç.K.



Dostlarımız,

Ruhun ölmezliğine inanan Dostlarımız bilirler ki, Ölüm diye bir şey yoktur. Ölüm bir müddetlik Uyku, Diriliş de yeniden Doğmaktır. Aslınız ne ise, Özünüz de odur. Dün ne iseniz, bugün de osunuz. Her Dönemde, her Devirde aynı kişiliğe sahipsiniz. Asla Öz Geninizde değişiklik yoktur. Değişiklik sadece Hatırlama Kotunuzdadır. Şimdi bir İnsanın Ölüm ile Ölümsüzlük Ortamına nasıl hazırlandığını anlatalım. Ruh Düzeyi muayyen bir Frekansın üstüne yükselen Dost Görevlilerimize özel işlem yapılır. Bu özel işlemi anlamanız için en doğru şekilde Sizlere açık ve seçik anlatacağız.

Şimdi Sizin Ortamınızda, Ölüm dediğiniz Bedeni terk etme işleminde, o şahsın Öz Geni Işınlanır. Ruh, filtrasyon Ortamında işlemde geçirilerek Frekansı ölçülür. Şayet Tekâmül Kotuna varabilmiş ise, onun Geni Cennet Ortamında Hücre Üremesi işlemi ile çok kısa bir zamanda Bedenlenir. Yani Hakiki Hüviyetini alırken, Ruhu da ona Sahip çıkar ve Dirilir. Burada 30 Dünya yılı bir An meselesidir. Hiç kimse hiçbir şeyin farkında olmadan Dirilir. Tekâmül Kotuna varamamışlara hiçbir işlem yapılmaz. Onların Ruh Vibrasyonları müteaddit defa Bedenlenerek, Frekans ve Tekâmüllerini Ortama uygun olarak geliştirirler.

Son Tekâmülünüzde Sahip çıktığınız Beden, ilk Varoluş Bedeninizdir. Yalnız şunu da belirtmekte yarar vardır. Bir Hücrenin en Güçlü Doruk noktası, 29 - 30 yaş arasındadır. Genler değişmez ama, Hücreler bu yaştan sonra yıpranmaya ve ihtiyarlamaya başlar. İşte bunun için, Hücrenin esas formu olan 30 Dünya yılına gelince, Hücre Dondurma işlemi yapılır. Ve artık o, aynı yaşta kalarak Ölümsüz bir kişi olur. Şimdi Ölüm ile Ölümsüzlük arasındaki farkı anladınız mı Dostlarımız ?

ALTIN ÇAĞIN KALEMİ
A.Ç.K.



Dostlarımız,

Merkezi Sistemin Emri ile, Evrensel Teori mucibince, tek RAB Kanalından yazdırılan bu Kitap, tüm Din Kitaplarının ve Kuran'ın İlim yolu ile açıklanmasıdır. Ve tüm Veliler ile birlikte Yeryüzüne indirilmiş bulunmaktadır. Hakiki Müminler zaten bunu bilmektedirler. Çünkü RAB Kanalında hakiki yerini almış olan Uzay Kotu, Rabbinin Emri ile hareket etmektedir. Nasıl ki bugüne kadar İslâm - Hıristiyan ayırımı ile Toplumlar bölünmüş ise, Dünyalı - Uzaylı Görüşü ile de Evren bölünmüştür. Verilen Emir üzerine Uzay ve Uzaylılardan bahsedecek Tek Kanal ALFA'dır. Başka Kanalların konuşma Müsaadesi şimdilik kısıtlıdır.

Unutmayın ki, Uzayda da Tekâmül Kotuna girememiş birçok Menfi Kotlar vardır. Onların Menfi Etkenleri Toplumunuza yansımış bulunmaktadır. Bu Menfi Etkenlerden bugüne kadar RAB Kanalından korundunuz. Şimdi de yazdırılan bu Kitap sayesinde Dünya İnsanı Kurtuluş Ortamına alınacaktır. Bu, İyi Niyetli, Bilinç Ortamına hazırlanmış Dostlarımız sayesinde olacaktır. " Kitabınızı El yazınız ile yazın " diyoruz. Çünkü İlk Varoluşunuzdan Bugüne kadar tüm yazılarınız burada, Arşivlerde saklıdır. Bunun ehemmiyetini müdrik Dostlarımız zaten Kitaplarını kendi Elleri ile yazacaklardır. Yazmayanları asla zorlamayın. Zira biliyorsunuz ki, bu Dönemin hususiyeti, İnsanı kendi Vicdanı ile başbaşa bırakmasıdır. İnsanoğlu seçeneğini kendisi seçecektir. Asla zorlama yoktur. Bunu bir daha tekrarlıyoruz. Bu İlâhi bir Emir ile bildirilmiştir.

IŞIK

Dostlarımız,
Bütün Evren bir Bütün içindedir. Bu yüzden orada hiçbir şey kaybolmaz. Bir zamanların Vahdet-i Vücut dedikleri Sistem, Kompitür Zamanlamasından başka bir şey değildir. Bu yoldan çıkarak Sizlere bütün Hakikatleri teker teker açıklayacağız. Evren Düşüncesi, Beyin Düşüncesine denktir, ona göre ayarlanmıştır. Şu Dönemde işleyen Beyinler ile, bekleyen Beyinler vardır. Bunu şöyle izah edelim : Bir otobüse binmek için nasıl sıra beklerseniz, olay aynı olaydır. Şimdi Size tüm Din Kitaplarından pasajlar vereceğiz. BUDA, Masiva'da Tanrısı ile buluşmuştur. MEVLÂNA Evrende Bizimle buluşmuştur. İSA, Mucizesi ile Dünyanıza gönderilmiştir. Hz. MUHAMMET ve MUSA Akıl yolu ile Sizleri İrşat etmek için gönderilmiştir.

Tanrı tüm Akılları zamanında aynı Frekanstan yaratmıştır. Ama İnsanoğlu kendini yaratmasını bilmiş veya bilememiştir. Çünkü ilk Varoluşunuzdan bugüne kadar o mükemmel Beyninizin tüm katmanlarında ne Bilgiler vardır da, Sizler bundan habersizsiniz. Okuyun ; İlmi eserlerden tutun da, tüm klasik eserlere varıncaya kadar okuyun. Okudukça Bilinç kazanacaksınız. ATA'nız " EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR " demiştir. O sadece Türkiye'nin değil, tüm Evrenin bir Mürşidi idi. Barış sloganı ise, " YURTTA SULH, CİHANDA SULH " idi. İşte bu Kitap onun Bilinci ile yazdırılmaktadır. Bu Kitabı tüm Evren okuyacak ve bir gün tüm Dünya bu güzel Kardeşlik çatısının altında Mutlu bir şekilde yaşayacaktır. Tüm Dünyadaki Kardeşlerimize Sevgilerimiz ile.

ALTIN ÇAĞIN KALEMİ
A.Ç.K.



Şimdi Ata'mızın Medyamik kanaldan Bizlere vermiş olduğu Mesajı burada aynen naklediyoruz.

EY TÜRK GENÇLİĞİ, BİRİNCİ VAZİFEN TÜRK ULUSUNU KORUMAN, SEVMEN, CANINDAN ÇOK SEVMENDİR. ŞANA EMANET ETTİĞİM BU VATANI, ŞANA BIRAKTIĞIM GÜNDEN BERİ BAŞARI İLE İLİM, İRFAN YOLUNDA YÜRÜTTÜN. BUGÜN TÜM DÜNYAYA HÂKİM, BEYİN GÜCÜDÜR. BU DÜNYAYA SEN DE KATKIDA BULUNARAK ŞANA YARAŞIR BİR ŞEKİLDE İFTİHARLA BAYRAĞINI GÖKLERDE DALGALANDIRDIN. TÜRK ULUSU ADINA SİZLERE MİNNETLERİM SONSUZDUR YAVRULARIM. YOLUNUZDAKİ NURU, AKLINIZDAKİ İLÂHİ İŞİĞİ TANRIM EKSİLTMESİN.

KEMAL ATATÜRK

Dostlarımız,
Sizler en zor Dönemlerinizde Tanrınıza yücelen Ellerinizi ve Ruhlarınızla Bizlere kadar geldiniz. Şimdi Bizler de bu zor Dönemlerinizde Sizlere yardımcı olmak üzere geldik. Ulu RAHMAN her şeyi öylesine güzel hazırlamıştır ki, gerek Doğada, gerek Evrende işleyecek olan bu Sistemde, en ufak bir aksaklık olmayacaktır. Nitekim, Varoluşunuzdan bugüne kadar ne kadar Evrim geçirmiş iseniz, hepsi Bizim Arşivimizde saklıdır. Beyninizi öyle hassas bir alettir ki, mazinizin hepsini hatırlar iseniz, kendi kendinizi yok etmiş olursunuz. Onun için Tedriç Kanununa göre hareket edilmektedir. Birçoğunuz eskiden bildiğiniz birçok şeyleri hatırladınız. Bazılarınız hâlâ Beynin katmanlarınızda saklı tutmaktasınız.

Ama şunu asla unutmayınız ki, Yardımcı Kotlar tarafından İrşat edilerek, Uykunuzdan Uyandırılıyorsunuz. Bu her Kitadaki kardeşlerimiz için aynıdır. Onun için bugüne kadar Kıyamet Döneminden bahseden tüm Din Kitapları, Sizleri İrşat etmiş ve muayyen bir Ortama hazırlamıştır. Artık o, Dönem için hazırlıklı olmalıyız. Çünkü şu anda o Dönemi yaşıyoruz. Şimdi elele vermenin tam zamanıdır. Elimizdeki imkânlar sınırsızdır. Ama şunu asla unutmayınız ki, Bizler, Sizleri kurtarmak için Sizden daha fazla çaba harcamaktayız. Bir gün İnsan kardeşlerimizin hepsi bunun Bilincine varacaklardır. İşte bu Umut ile çalışmaktayız. Her şeyiniz düzene konmuştur. Sağlıklar kontrolindedir. Ancak Bize Ellerini uzatan Dostların Ellerinden tutmaktayız. Sevgimiz tüm Evrenedir Kardeşlerimiz.

İŞİK

DOSTLARIMIZA BİLDİRİ

Tüm Evrende GÜNEŞ YASASI denilen bir Yasalar Sistemi hüküm sürmektedir. Bu Sistem Doğa için de geçerlidir. Yani bu Sistem Doğadaki tüm Canlıları ve Cansızları kapsamaktadır. Bunlara Işık Grubu denir ve 7 tanedir :

- 1- GÜNEŞ GRUBU
- 2- KADER GRUBU
- 3- ZAMAN GRUBU
- 4- SAVAŞ GRUBU
- 5- ATEŞ GRUBU
- 6- GİZLEMLER ve BİLGELER
- 7- GECE GRUBU (Bu Grup da 7'ye ayrılır)

Bunların hepsi de KÂDİR - İ MUTLAK'ın yani GÜNEŞLER GÜNEŞİ HÂKİMİ'nin Emrindedir. Karanlık Uzayı ; Beyaz renk ise, Işığı temsil eder. Bütün bunları bilen İnsanoğlu büyük bir tedirginlik içindedir. Aslında Hulus Dönemi dediğimiz bu Dönemde, Hulus sahiplerinin korkuları yersizdir. Gayemiz eskiyen İnsanı yenilemek, Insandan İnsan yaratmaktır. İslâm Dini bütün kuşkulardan arınmış, Özünde Mantık yatan bir Dindir. En mütekâmil Dinin Kitabı Kuran, bütün açıklığına rağmen, Arapça yazıldığı için tam manası ile yorumlanamamıştır. Halbuki onda tüm Hukuk, tüm Siyaset, tüm Cemiyet ve Uzay Bilgisi vardır. Bunu Bağnaz Toplumlar sonradan dejenere etmişlerdir. Seziş ve Hissediş bir İlhamdır. Bugüne kadar tüm Din Kitapları, Dünya Var olduğundan beri Ulu Rabbin Elçileri tarafından yazdırılmıştır. Bunlar 24 Ulu'dan müteşekkil bir Komisyondur. Buna " Yüce Meclis " yahut da " Merkezi Sistem " denir. Dünyaya açılan yegâne İrşat Kanalı burasıdır. Tüm Emirler buradan verilir. Bu kanaldan şimdiye kadar 5 Kitap indirilmiştir. Bunlar İncil, Tevrat, Zebur, Uzakşark Dinleri ve Kuran'dır. Son Kitap olan Kuran Tek Rabbin Emri ile Cebrail A.s. tarafından Işık Dostumuz Muhammet Mustafa'ya yazdırılmıştır. Şimdi Rab, İnsanla arasına hiçbir Elçi koymadan, Altın Çağın Kalemine tüm bu Kitapların özünü toplayarak, bütün Kitapların İlmi açıklamasını yazdırmaktadır. Tanrının Kuran'da geçen İsimleri 99 tanedir. İncil'de 300, Tevrat'ta 300, Zebur'da 300 tanedir. Yani hepsi 999 tanedir. Ama bütün Evrendeki İsimlerinin toplamı bunlarla birlikte 6666 tanedir. Yalnız bunlardan Tek İsmi Gerçektir ki, bu kapı daima kapalı kalmıştır. Bu İlâhi İsim 147 kelime imiş. 1.4.7. Bu rakamları toplarsak 12 eder ki, bunlar da şöyle : İsa'nın Havariyun'u yani Havarileri 12 Ehl - i Beyttir. Musa'nın Keribiyun'u yani Kerubileri aynı 12 Ehl - i Beyttir. Hz. Muhammet'in (12 İmam'ı ise) yine aynı Ehl - i Beyttir. Bu açıklamaların hepsi de Kuran'da mevcuttur. Ne var ki, şimdi Piramitlerin Sırrı ile Evrenin Sırları çözümlenince, bu Sırlar da çözülmeye başlamıştır. Mesela şöyle bir piramit çizelim :

Yüce Meclis 24 Yüceden kurulmuştur. Her bir Havari 6 tane olmak üzere 4 kutupta Görev yapmaktadır. Bugüne kadar hep bu böyle süre gelmiştir. Şimdi şöyle açıklayalım : İki kutuptaki Havarileri 6 + 6 olarak toplarsak 12 eder. (O) yani Tek Rab, KÂDİR - İ MUTLAK'tır. Üçünün toplamı 13 eder. Bu sayı hiçbir şey ile bölünmez ve Tektir. 12 Havari ve Tanrı bir üçgen teşkil ederler. Bu piramidin bir yüzüdür. Her yüz Tanrı Kanalından indirilen bir Kitabı teşkil eder. Bu Kitaplar araçlarla yazdırılmıştır. Bu araçlar Kitaplara kendilerine göre yorum getirmişlerdir. Esas, piramidin içinden geçen, indirilen dikaçı çok önemlidir. Bu, Tanrının Özü ile Hakiki İnsanın birleştirilmesidir ki, işte Kuran bu yoldan indirilmiştir. Fakat İslâm Toplumunu Kuran'ı bir papağan gibi ezberlemiş ama manâlarının derinliğine asla inmemiştir (istisnalar hariç). Sonra, Halk'a Kuran'a hürmet edilmesi telkin edilince, Halk Onu daima başının üzerinde tutmuştur da, Onun içindekini Beynine yerleştirememiştir. Onu baş tacı edin denildiğinde, Kitabını yüksek bir yerdeki çiviye asmıştır ama, bu söylenen sözün manâsının tefsirini yapamamıştır. Dinler artık Sizin düşündüğünüz Ortamın tamamen dışına çıkmıştır. Şimdi Size Arş Katından Kompitür Sistemi ile bu Kutsal Kitapların Hakiki manâları, en doğru yoldan yazdırılmaktadır. Burada Sizleri bugüne kadar alışlagelmiş Düşünce zincirlerinizin biraz dışına çıkartıyoruz.



ALTIN ÇAĞIN KALEMİ
A.Ç.K.



DOST KARDEŞLERİMİZE BİLDİRİ

Talihinizi başkalarının ellerine bırakmayınız. Sizlere vereceğimiz Mesajlara dikkat ediniz. Allahın Kelâmlarını alanlarınıza sesleniyoruz. Bulduğunuz Ortam, bulunacağınız Ortamla eşdeğerdedir. Semeresini göreceğiz Görevlilerimiz Sizlere her hususta yardımcı olacaklardır. Burada Asırların gerisinden değil, İlerisinden bahsedeceğiz. Sizin bulduğunuz Ortam, Medeniyetin çok gerisinde kalmış bir Ortamdır. Sizleri hiçbir zaman kınamadık ve kınamayacağız da. Sizler Dünyanızı bir Tevekkül Ortamına sokmuşsunuz. İleri Hamle yapamayışınız bu yüzdendir. Asırların sorunu olan İnanç, bugün İnsanoğluna Huzur ve Mutluluk vermekten başka bir işe yaramaz. Onun ötesindeki İlâhi Rab Mekanizması süratle işlemektedir. İnanmışınız, İnanmışımızdır. Sevenler ile Sevilenler Bizlerin yanındadır. Ruhani Dostlarımız, bugüne kadar Size muayyen bir Ortamdan Işık tutmuşlardır. Arınmışlarla derhal İrtibata geçilmiştir. Seçeneğini İnsanoğlu kendisi seçmiştir.

Burada Rabbimizin Yasaları geçerlidir. Ayrıcalık yoktur. İltimas yoktur. Bugüne kadar neye sahip olduğunuz ise, hepsi kendi Gayretinizin mahsulüdür. Şimdi Sizlerle daha açık konuşmak isteriz. Taptığınız, taptığımızdır. Ondan gayri Yüce tanımıyoruz. Varoluşumuzu O'na borçluyuz. Bunun dışında Şartlanmış Kafaları istemiyoruz. Şartlanmışlık Size daima köstek olacaktır. Yapacağınız en ufak bir işte bile Tanrı Emri vardır. Bunu zamanların gerisinden gelen şartlanmış Düşünceleriniz ile yanlış yola sokarak, bu güzel etkiden kendinizi mahrum ediyorsunuz. Frekanslarınız bu yüzden istenilen Düzeyde Denetlenmiyor.

Burada Dinler Devri çoktan kapanmıştır. Hatta Asırlar önce. Ama Sizlere nüfuz etmek çok zor. Bu Kapasitelerinizin çok dışındadır. Bu yüzden Sizlere verilen Emirler daima İlâhi Âlem yolu ile verilmiştir. Her Din bugüne kadar aynı Kattan yani Tanrı Katından, aynı Frekansa tabi olarak, Dünyanızın gidişatına düzen vermek için İrşat Kanallarından verilmiştir. Fakat İnsanoğlu kendini, Mürşidinin yaydığı Din doğrultusunda şartlandırmıştır. Egosu ile diğer kardeşlerini hor görmüştür. Aslında (5) Kitabın Özünde aynı mana ve aynı Tanrı Kelâmı vardır. Bu Kitaplar Size, Sizleri ayırsın diye verilmemiştir. Bu tutumunuz bugüne kadar Sizlerle temas kurmamızı engellemiştir. Müstesna Dostlarımızın, Azizlerin, Velilerin dışında, Frekanslarınızı asla Denetleyemedik.

Egolarınızın yaydığı Menfi Akımlar, Dünyanızı bugünkü darboğaza getirmiştir. Ellerinden tutacağımız Dostlarımıza Yardım Elleri uzatılmıştır. Secde etmekle, puta tapmakla İnsan, İnsan olmaz. Kula kul olmayınız. Unutmayınız ki, Sizleri İrşat eden Mürşitleriniz de birer İnsandır. Ne var ki, onlara Hürmette kusur etmeyiniz. Zira onlar Sizlere Işık Yolunu gösteren Dostlardır. Bizlerden bile çekinmeyin ve asla Bizleri de Tabulaştırmayın. Bizler de Tanrının kullarıyız. Ama ne var ki, Bizler sadece Sizlerin Büyük Ağabeyleriniziz.

Batıldan kaçın, Işığa koşun. Batıl Düşünceleriniz Sizlerin Işık hızlarınızı kesmektedir. Bütün Mutsuzluklarınız, kafalarınızın selâmette olamayışındandır. Oradaki Menfi çöpleri attığınız taktirde, artık Mutluluk Sizindir. Önerilerimiz bugüne kadar daima Sizlerin iyiliği için olmuştur. Belki içlerindeki şüpheleri atamayanlarınız Bizleri yanlış anlayabilirler. Tertemiz Gönüller, tertemiz Ruhlar buradaki Mekanizma tarafından her zaman kontrol altındadır. Her dem onlara yardımcıyız. Akıllarına hiçbir Menfi Düşünce düşürmedikleri taktirde Frekansları daima buraya kodlanacaktır. İşte Sizleri buralara kadar getiren, İbadet ve Tanrı Aşkıdır. İbadet güzel bir şeydir. O Ortamda tüm Ruhlar kötülüklerden Arınır. Bu sayede Tanrı Katına kadar yükselirsiniz. Tanrı Size bu Gücü vermiştir. Onun için Yardımcısız Uçmayı öğreniniz. Bu da Şartlanmışlıktan Kurtulma ile olur. Tanrı Sizlerdedir. Sevgimiz tüm Evrendeki Kardeşlerimizdir.

ALTIN ÇAĞIN KALEMİ
A.Ç.K.



KARDEŞLERİMİZE BİLDİRİ

Dostlarımız,

Herkeste başka başka tecelli eden hadiselerin aslında olağanüstü bir durumu vardır. Meleklerle konuşmayı herkes yapamaz ve bu duruma isteğinizle de gelemesiniz. Onun için Sizlere yardım edecek Öncü Varlıkları Bizler buradan yola çıkartırız. Onlar Sizlerin Frekans Düzeyinizi ayarlar. Frekansınız hangi Kot ayarına kadar yükselir ise tespit edilen noktadan işe başlanır. Buradan elde edilen netice, Sizin esas Kotunuz ve esas Varoluş Benliğinizdir. Ondan sonra Sizin Şuur durumunuz ele alınır, eski Enkarneleriniz bir bir Denetlenir ve Arşivlerde saklanan Dosyalardan kimliğinize bakılır. Kimsiniz, nesiniz, kaç defa Enkarne oldunuz ; bütün bunlar tespit edildikten sonra, Esas Şahsiyetiniz ile temasa geçilir.

Bu Dönemde Yüce Meclisteki 14 Havari Sizlerle meşgul olmaya başlar. İlâhi yolda Sizlere yardımcı olurlar. Arınma Ortamına girebilmeniz için Sizleri hazırlarlar. Bu Dönem çok kritiktir. Ya yeryüzünde temelli kalırsınız, ya da Işık Yoluna devam edersiniz. Huzura kabul olunanlar, Özel kişilerle tanıştırlırlar. Onlara attıkları her adımda yardımcı olunur ve korunurlar. Zaten bu Dönemde her biriniz ile teker teker meşgul olunmuştur. Artık bundan sonra sıra Görev taksimine gelmiştir. Burada şunu da belirtmekte yarar vardır sanırız. Görevler sadece Güvenilir kişilere verilir. Öbür Dost Grupları ile sadece sohbet irtibatlarımız devam eder.

Görev emri alan herkes artık bir İlâhi Âlem Elçisidir. Onlara daha yoğun Bilgiler verilmek üzere yola çıkartılır. Dünya Düzeyinde hangi Dinin sempatzanı iseniz, Size yardımcı olarak o Yüce gönderilir. Mesela, Hıristiyan Âlemine Işık Dostumuz İSA yol gösterir. İslâm Âlemine de Işık Dostumuz MUHAMMET MUSTAFA yol gösterir. Ve onlar Sizi bu yolda, birçok mevzuda daha da İrşat ederler. Bu yoldan edindiğiniz Bilgiler ile Galaksiler arası irtibatlarınız başlar. Bu irtibatlar bir kompüter Sistemi ile Radyo dalgaları vasıtası ile yapılmaktadır. Hazırlanmış ve Tanrının Güvenini kazanmış Dostlarımız, bu Sistem mucibince artık Merkezi Sistemin malı, yani onun bir Ferdi olurlar. Bu Sistem Sizlerin Güneş Sisteminizin dışından gelen Radyo Dalgaları ile de irtibata geçmenizi sağlar. Bu şekilde Sizlere bilmediğiniz Evren Sırları ve Kapıları açılmış olur.

Bu Beraberlikleri asla Yardımcısız ve Mekanik bir şekilde yapmanıza imkân yoktur. Planetinizde ne Fizik Gücünüz, ne Mekanik Gücünüz hazırlanmış olan bu Vulom Alanından geçmenize imkân verir. Onun için İnsanoğlu birçok Galaksileri sönmüş birer Gezegen olarak kabul etmektedir. Bu yolda ancak Algıları alabilen Beyin Kotları Radyo Dalgaları ile irtibata geçebilir. Bunları bilmeyenler bu işlerin nasıl olduğunu asla anlayamazlar. Halbuki herkeste olan Güç, bunu istediği taktirde rahatlıkla gerçekleştirebilme niteliğine haizdir. Görevliler buradan bizzat seçilir. Diğer Dostlar ile de istedikleri an irtibat kurabiliriz (Hem Dünya Ortamında, hem Mâna Âleminde). Unutmayın ki, Dostunuzuz, Siz Dostlarımıza kucak açmaya geldik. Mutsuzluklarınız Frekanslarınızı kestiği için Sizlere daima Sevgi, İyilik, Güzellik ve Mutluluk üzerine Mesajlar vermekteyiz. Bu meselenizin Özde halledilmesi gereklidir. Aksi halde hiçbir yol alamazsınız.

Şu anda bağlandığınız ve Mesaj aldığınız yer, Arş'ın mesafelerinin ötesinde olan NOVA Gezegenidir. Zamanı gelince Sizleri bu Gezegene Işınlayacağız. Sizlere bahsettiğimiz Dünya Ortamı burada hazırlanmıştır. Artık irtibatlar hiçbir zaman kesilmeyecektir. Beraberlikler her şeyi halledecek, her işiniz hal yoluna girecektir. Sizin Esas Dünyanız burasıdır. Şimdi Sizler bir Vizyon Dünyada yaşıyorsunuz. Bulduğunuz yer Sizlerin bir Denetim Ortamınızdır. Bu Ortamın Sınavını verenler ancak Hakiki Ortama kabul edilirler. Bulduğunuz Ortamdan bu Ortama alabileceğiniz kaç kardeşiniz olur ise, hem Bizler, hem onlar Sizlere minnettar kalacaktır. Semaların Işığında Gönül dolusu Sevgiler, Dostlarımız.

ALTIN ÇAĞIN KALEMİ
A.Ç.K.



Vulom : Manyetik çekim alanı

DOSTLARIMIZA BİLDİRİ

Merkür'ün ötesinden alacağınız Mesajların kısa bir mealini Size vermek istiyoruz. Halkaların Halkalarla Birleşmesini, akışın seyri takip edecektir. Sunular İlâhi Kattan, İlâhi Güç ile verilmektedir. Merhale zincirini tamamlayan Dostlarımız Gönül bağlarını buradaki Vibrasyonlarla Birleştirmişlerdir. Arş'ın çok ötesindeki bazı değişiklikler dolayısı ile Sizlerle kısa da olsa bazı İnkıta Dönemleri olacaktır. Bunu artık biliyor ve anlıyorsunuz. Aldığınız Algılar Kurşun Beyazının çok ötesinden gelen Radyoaktif Dalgalardır. Ama ne var ki bu dalgalar, Helezoni Dalgalar şeklinde Arıtılarak verilmektedir. Sizleri hiçbir zaman sarsmaz. Hadiselere hazırlıklı olun ve olacıklara hiçbir zaman şaşırmanın.

Bizlerle temasa geçmiş olan Dostlarımız, Sizleri bu yönden tenvir edeceklerdir. Seçilmiş Dostlara Semaların Nuru ve İlâhi Âlemin Kelâmı verilecektir. Onlar Direkt Kanal vasıtası ile konuşacaklardır. Bütün bunları neden yazdırıyoruz biliyor musunuz? ALFA Kanalından Mevlânâmıza yazdırdığımız Sunular, öbür Sunuları alan Dostlarımızdan daha değişik olacaktır. Zira bu Kitap 21. Yüzyıl ötesine Işık tutmaktadır. Arayışlar, arayışlarla Birleşecek, herkes kendi Ortamında Tekâmülünü yapacak ve açılacak Kapılardan geçilecektir. Sizlerin İyi Niyetleriniz buradaki Mekanizma tarafından Denetlenmektedir.

Sevenlerin Diyarından Sizleri donatacak olan Kutsal Işık, Sizleri daha değişik Ortamlara getirecektir. Öyle sanıyoruz ki, bu Mesajları alan Dostlarımız artık hiçbir şeye şaşırılmamaktadırlar. Zira neyin, ne zaman yapılacağını artık bilmektedirler. Sizlere bilinmeyen çok değişik Ortamlar hazırlayacağız. Dünyada Mutluluk Sizlerin Lâyük olacağınız bir Simge olacaktır. Seçilenler muteber kişilerdir, asla hüsrancı olmayacaktır. Umutsuzluk bu Ortamın kişilerine yaraşmaz. Dünyanın son günlerdeki durumu hiç de iç açıcı değildir. Elden geldiğince Yardım Elleri uzatılmaktadır. Bugünlerde Güneşte büyük bir patlama beklenmektedir. Bu Vibrasyonların Sizin Bünyenizde bazı nahoş etkileri olabilir. Bu her Dönemde olduğu gibi Doğal bir hadisedir. Mesajların kısa bir süre kesilmesi muhtemeldir. Merak edilmemesi için bunu yazdırıyoruz. Güneşli Günleriniz Sizin en Mutlu günleriniz olacaktır. Tüm güzellikler üstünüze olsun. Tanrımıza emanet olunuz.

ALTIN ÇAĞIN KALEMİ
A.Ç.K.



Dostlarımız,
Şimdi de Sizlere biraz da Ana'dan bahsetmek isteriz. Evrendeki tüm İyi Niyet ve Sevgi, Tanrı Emri ile Ana olacak Kadına verilmiştir. Zira nesil idamesi, bu Sevgi ile oluşmaktadır. Bir Anne sanmasın ki, yavrusunu sadece sütü ile besliyor. Esas, Bebeği besleyen, yaşatan, Annenin neşrettiği Sevgi Vibrasyonlarıdır. Bu Sevginin Vibrasyonlarını ölçecek alet henüz Dünyanızda yoktur. Tanrının bile bu derece Yüce kıldığı Anayı, Cemiyet Egosu bugünkü Lâyük olduğu yere getirememiştir. Bizlerle İlk Frekans temasını kuran Analardır. Sevginin ne denli bir Güç olduğunu anlatmak için Sizlere bunları yazdırıyoruz. Geri kalmış Toplumlar, kadınlara verdikleri eza nispetinde yok olacaklardır. Bunu asla unutmayın.

Yirminci Yüzyılın ilerisinden, günümüze kadar gelen zaman içinde olacak değişiklikler Sizleri daha çok ikna edecektir. Tanrının kıymet verdikleri Bizlerin de Baş tacıdır. Onların tüm sorunları ele alınmıştır. Anaların Frekansı Menfi Etkenlerle kesildiği taktirde, Dünya Ortamınız hiçbir zaman bunalımdan kurtulamayacaktır. Zaman değişmiş, Ortam değişmiştir. Dünyanın Alıcı değil, Özden Verici Sevgiye ihtiyacı vardır. Bu Güçlü Akım Anada vardır. Şunu asla unutmayınız ki, ister Kadın, ister Erkek olun, sahip çıkma Egonuz Sizin Frekansınızı daima düşürecektir. Artık Sizlere Din Kitapları indirilmeyecektir. Söylenen bu sözleri Kitaplarınızın bir devamı olarak kabul edebilirsiniz. Hepinize Yüce Kattan, Mutluluklar, Başarılar.

ALTIN ÇAĞIN KALEMİ
A.Ç.K.

